

DIASPORA MANIFEST 2015
VREDE ZONDER WAPENS
DIASPORA VROUWEN AAN HET WOORD



Vrouwen voor Vrede op de Molukken



Multicultural Women Peacemakers Network-Netherlands



STICHTING VROUWENORGANISATIE NEDERLAND-DARFUR
Women in Darfur united for peace and progress



met dank aan:

Het Multicultural Women Peacemakers Network, MWPN, en diaspora vrouwen organisaties uit verschillende (post-)conflictlanden brengen met het Symposium "Vrede zonder Wapens - Diaspora Vrouwen aan het woord" hun *'eigenheid'* in vredesopbouw over het voetlicht.

De diaspora vrouwen zetten zich in voor duurzame vrede in het land van herkomst met de focus op de rol van vrouwen, specifiek in het kader van de VN Resolutie 1325. Tegelijkertijd houden ze de vinger aan de pols binnen hun eigen gemeenschappen in Nederland.

De diaspora vrouwen dringen er bij de politici op aan zich in te spannen voor een Vrede zonder Wapens. Daarbij houden de vrouwen een pleidooi om beter gebruik te maken van hun meerwaarde als diaspora.

Deze meerwaarde blijft veelal onbenut terwijl die belangrijk kan zijn bij, bijvoorbeeld, de voorbereiding van strategie bepaling voor een bilateraal overleg tussen Nederland en een land van herkomst op het gebied van cultureel gevoelige onderwerpen zoals de positie van vrouwen, religie en vredeswerk.

Politieke ondersteuning voor initiatieven van de (vrouwen- vredes-) diaspora en haar partner-organisaties zijn niet alleen hard nodig in de focuslanden, maar ook in de post-conflictgebieden. Omdat juist daar het gevaar schuilt voor een herhaling van conflicten als we niet adequaat en consistent blijven met onze steun !

Het Manifest, dat het resultaat is van het Symposium 'Diaspora Vrouwen aan het Woord: Vrede zonder Wapens' luidt:

VREDE ZONDER WAPENS IS DUURZAAM INVESTEREN IN ONTMOETING,
MET KENNIS VAN EN BEGRIP VOOR ELKAAR.

- De wereld is in beroering, staat hier en daar in brand.
- In onze diverse moderne samenleving zijn de mensen 'hier' via allerlei relaties verbonden met de mensen 'daar', in zeer verschillende landen met zeer verschillende culturen en problemen.
- Vrede hier is dan ook niet los te zien van internationale verhoudingen: we zijn uiteindelijk, soms direct, soms indirect, allen met elkaar verbonden.
- Het is onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat conflicten 'daar' niet 'hier' worden geïmporteerd.
- Tegelijkertijd moeten wij ons realiseren dat effecten van de conflicten een realiteit zijn; daarvoor moet aandacht blijven bestaan.
- Het is de kunst om de vreedzame meerderheid te mobiliseren.
- Kern van wat daarvoor nodig is, is duurzaam investeren in ontmoeting met, kennis van en begrip voor elkaar.
- Deze ontmoeting moet bewust worden georganiseerd. Het vergt commitment en een lange adem.
- Niet pas als het spannend wordt moet aan de dialoog worden gewerkt, maar juist daarvoor: Duurzaam een vertrouwensbasis op bouwen.
- 'Als er niets aan de hand is', is het lastig om mensen te mobiliseren; er ontbreekt het gevoel van urgentie, en toch moet juist dan - nu dus - hieraan worden gewerkt. De basis leggen voor vreedzaam samenleven.
- Wat is daarvoor nodig?
 - commitment van sleutelfiguren, de voortrekkers van de vrede zonder wapens;
 - investeren in dit onderdeel binnen het onderwijs;
 - investeren in verschillende vormen van ontmoetingen;
 - naast een dialoog is ook de *diap Praxis* noodzakelijk: samen vrede *doen* voor een gedeeld maatschappelijk doel.

SLEUTELFIGUREN IN DIT PROCES ZIJN DIASPORA VROUWEN

- De diaspora *vrouwen* zijn insiders; in Nederland en in de landen van herkomst. Zij hebben 'inside' kennis waarover anderen niet beschikken. Zij kennen de cultuur en gewoonten, spreken de taal en weten wanneer ze wel en niet moeten handelen. En andersom kan de diaspora aan de lokale partner uitleggen hoe in de Nederlandse cultuur gedacht wordt. Deze kennis kan worden benut.
- De *toegankelijkheid* van hen voor initiatieven in het land van herkomst is hoog. De continuïteit van contacten met de mensen in de herkomstlanden maakt de weg vrij om met mensen van alle niveaus en alle sectoren relaties te kunnen aangaan.
- Tegelijkertijd is de diaspora bij een bezoek aan het land van herkomst een *'relatieve outsider'*. Zij heeft daardoor meer vrijheid om onderwerpen aan de orde te stellen. Diasporavrouwen durven hun mond open te doen. Terwijl vrouwen in het land van herkomst over precaire onderwerpen moeten zwijgen uit vrees voor consequenties.
- Vrede is een proces van binnen cirkel naar buiten cirkel. Met andere woorden vrede begint bij 'jou' > de familie > de gemeenschap > de samenleving. Vrede moet tot stand worden gebracht vanuit de binnen cirkel.
- Door de activiteiten/financiën die de diaspora inbrengt in het land van herkomst zoals voor scholen / boeken / gezondheidszorg verwerft de diaspora aanzien en zeggenschap en draagvlak. Dit draagvlak is de basis van:
- de *acceptatie als brenger van positieve ontwikkelingen*. De diaspora wordt aanvaard door 'partijen' zowel in Nederland als in het land van herkomst en kan daarmee de rol van intermediair vervullen.
- Deze acceptatie is de basis om *invloed/macht* uit te kunnen oefenen. De acceptatie geeft de *onderhandelingspositie* om empowerment van vrouwen in het land van herkomst te bevorderen.

AAN DE POLITIEK DE VRAAG

- Investeer in Vrede Zonder Wapens.
 - Te beginnen binnen het onderwijs.
 - Organiseer de dialoog. Dé-escalere onderlinge spanningen.
 - Maak geld vrij binnen Defensie voor een vrede zonder wapens.
- Maak een beter gebruik van de meerwaarde van de diaspora. De meerwaarde blijft veelal onbenut terwijl die belangrijk kan zijn in bijvoorbeeld:
 - Overleg ter voorbereiding van betrekkingen tussen Nederland en verschillende herkomstlanden.
 - Bij bezoek van Nederland aan landen van herkomst:

Neem niet alleen handelsmissies mee, gebruik ook adviezen van de diaspora!

Rotterdam

24 Oktober 2015

MWPN
Bosboom Toussaintstraat 5 – II
1054 AL Amsterdam
E-mail: mwpnorg@mwpn.org
www.mwpn.org

Inleiders:

- Drs Alem Desta van Multicultural Women Peacemakers Network
de meerwaarde van de diaspora in vredesopbouw
- Drs Marianne Vorthoren van SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond)
ook hier werken aan een vredescultuur

Panel : *de praktijk op lokaal niveau*

- Voice of Afghan Women
- African Sky
- Burundian Women for Peace and Development
- Vrouwen Organisaties Nederland Darfur
- Stichting Tosangana
- Stichting Kadowinja
- Stichting Mamawatoto
- Stichting SWW – Muhoza
- Stichting STAD
- Vrouwen voor Vrede op de Molukken

